

MEILLO-LEZING

Deskundigheid, passie en gedrevenheid bindt de inleiders van vandaag.

Persoonlijk.

Door een speling van het lot heb ik Eva Meillo vanaf haar geboorte gekend. Of liever: van voor haar geboorte. Joke en ik waren tegelijk zwanger en zaten samen op zwangerschapsgymnastiek. Onze kinderen werden in januari geboren, een dag na elkaar. Onze levens, die van Joke en mij, liepen enigszins parallel: we bleven elkaar zien. Niet intensief, maar wel trouw. Gingen met de kleintjes met vakantie, hielden elkaar op de hoogte van ons wel en wee. We hadden drukke levens, we volgden elkaar en onze kinderen op afstand. Het ging allemaal wel. Wee kwam later, en hoe... Eva verongelukte in Thailand waar ze met Joke op vakantie was. En wonderlijk, en afschuwelijk genoeg, kwam ze na haar dood dieper in mijn leven. Natuurlijk door het immense verdriet, maar ook op een andere manier. Meer dan daarvoor werd mij haar betekenis in haar vak duidelijk. Het Openbaar Ministerie, haar werk als carrière makend succesvol Officier van Justitie, door haar dood en door Jokes drive om haar niet te laten vergeten, verrijkte zij in zekere zin mijn leven. De eerste Meillo-lezing mocht ik presenteren. Er kwam later een prachtig boek, De Rode Toga, met essays en persoonlijke verhalen over Eva en het vak waar zij zo gepassioneerd mee bezig was. Er kwamen meer lezingen, en als ik daarbij betrokken mocht zijn, verdiepte ik me in verschillende aspecten van het recht en mensen die zich op de een of andere manier met recht en rechten bezig houden. En elk jaar weer realiseer ik me, hoe veel Eva heeft nagelaten. Hoe groot de betekenis is voor mij van de vrouw die ik als baby kende. Het is bitter en het is rauw, maar stemt mij ook tot dankbaarheid. Het Openbaar Ministerie speelt deze dagen een enorme rol in het openbare leven. Dat was natuurlijk altijd al zo, maar Eva heeft er een licht op gezet, voor mij. En ik ben me daar altijd van bewust. En altijd denk ik dan even aan Eva Meillo.

Ook vandaag is dat weer zo.

De SSR heeft weer drie uitzonderlijke sprekers uitgenodigd, die, daarvan ben ik overtuigd, mij weer iets rijker en iets wijzer naar huis laten gaan. Ik denk en hoop u ook.